

Een romantisch weekend

Dag 1

- Pak de metro naar **Montmartre**. Wandel door de straatjes achter de Place du Tertre. Loop via de rue Cortot naar de rue de l'Abreuvoir. Drink koffie bij la Maison la Rose (nr. 2, op de hoek) en loop daarna verder door de rue de l'Abreuvoir en de allée des Brouillards. Keer terug door de rue Saint Vincent. Bekijk het uitzicht vanaf de Sacré-Coeur.
- Vlakbij de place des Abbesses vind je de **Mur des Je t'Aime** op de Square Jehan Rictus. 'Ik hou van jou' in tientallen talen.
- Zoek een leuk restaurant voor je lunch, of picknick met gekocht eten.
- Neem vanaf de place des Abbesses de metro naar het **Ile Saint-Louis**. Loop langs de Seinekaden en de prachtige herenhuizen uit de 16^e en 17^e eeuw.
- Steek over naar het **Ile de la Cité**. Op de westelijke punt ligt de square du Vert Galant met prachtig uitzicht op de Seine. De loopbrug voor je is de beroemde **Pont des Arts**, al eeuwenlang een verzamelplaats van verliefden.
- Loop naar de rue Jardinet (6^e arr.) en steek door naar de middeleeuwse binnenplaatsen **Cour de Rohan en Cour du Commerce Saint-André** met kleine winkeltjes en cafés.
- Zoek een leuk restaurant voor je diner.
- Ga tegen zonsondergang naar de place du Trocadéro en bekijk daar de verlichte **Eiffeltoren**. Op elk heel uur knipperen de lichtjes tien minuten lang. Je kunt de toren ook 's avonds beklimmen: hij is open tot 23 of 24 uur.

Dag 2

- Drink koffie in de buurt van de **Jardin du Luxembourg** in het 6^e arrondissement. Loop daarna door het park en vergeet niet te gaan kijken bij de **Fontaine Medicis**, een romantischer plek kan haast niet. Pak een paar stoelen en installeer je onder de bomen.
- Pak de metro naar het **Hôtel de Ville** (4^e arrondissement) en bekijk de prachtige architectuur. Loop achter het stadhuis om via de rue François Miron naar de rue Saint-Antoine. Sla rechtsaf de rue Saint-Paul in. Halverwege rechts vind je de ingang naar de **Village Saint-Paul**, een middeleeuws complex met gangen en straatjes waar veel antiquairs zijn gevestigd en wat horeca.
- Zoek een leuk restaurant voor je lunch, of picknick met gekocht eten.
- Loop terug naar de rue Saint-Antoine en vervolg die in oostelijke richting tot aan de rue de Birague. Sla die in en je komt op een van de mooiste pleinen: de **place des Vosges**.
- Neem de metro naar het **Musée de la Vie romantique** in een 19^e eeuwse pand waar de Nederlandse schilder Ary Scheffer gewoond en gewerkt heeft (9^e arrondissement). In de zomer is het terras in de romantische tuin open.
- Zoek een leuk restaurant voor je diner.
- Maak een avondwandeling langs de **Seine** via de bruggen tussen de place de la Concorde en het Louvre. Bekijk het mooi verlichte Louvre.

Dag 3

- Ga per metro naar **galerie Vivienne**, een van de 19^e-eeuwse passages van Parijs in het 2^e arrondissement. In de galerie Vivienne zijn leuke winkels en cafés. Is het slecht weer, maak dan een wandeling door de Passages.
- Loop door naar de **Jardin du Palais Royal**, een mooi parkje omsloten door 17^e-eeuwse gebouwen. Op de binnenplaats aan de zuidkant, bij de Comedie Française, is een modern kunstwerk van Daniel Buren dat bestaat uit waterlopen en zuilen van wit en zwart marmer.
- Lunch in een van de passages.
- Neem de metro naar Gare de l'Est. Loop van daaruit via de avenue de Verdun naar het **Canal Saint-Martin**. Dit is een romantisch kanaal met oude bruggetjes, grote bomen langs de kaden en veel cafés en restaurants. Ook in de zijstraatjes zijn kleine winkeltjes. Via de rue de l'Hopital Saint-Louis kom je bij het oude **Hôpital Saint-Louis**, waar je kunt wandelen door de binnenplaats.
- Zoek een leuk restaurant voor je diner.