

## Kindermenu 8

### Montmartre - kabelbaan - Sacré-Coeur - portret op Place du Tertre - Aquaboulevard

[klik hier voor de kaart](#)

#### Montmartre

- Ga met de metro naar metrostation Anvers. Loop vandaar de rue de Steinkerque in. Je komt dan op de place Saint-Pierre en je ziet de Sacré-Coeur op de heuvel staan. Neem de tandradbaan naar boven, de funiculaire, waar je met een ticket t+ of met je vervoerspas in mag.
- Tot 1860 was Montmartre een landelijk dorp op een heuvel ten noorden van Parijs. De naam Montmartre komt waarschijnlijk van Mons Martyrum ofwel berg van de martelaren. De legende wil dat martelaar Sint Denis onthoofd werd op deze heuvel, zijn hoofd oppakte en ermee naar de plek liep waar nu de Basilique de Saint-Denis staat, iets ten noorden van Parijs. Een van de Parijse straten die naar Montmartre leiden heet nog steeds rue des Martyrs.
- Montmartre was op het eind van de 18<sup>e</sup> en het begin van de 19<sup>e</sup> eeuw een gewilde plek voor kunstenaars als Picasso, Utrillo en Braque, waar woningen goedkoop waren en op alcohol geen belasting werd geheven. Overal waren cabarets en dansgelegenheden. In 1860 werd het een deel van Parijs, maar je kunt er nog steeds de sfeer van vroeger proeven. Ook door de schilderachtige straatjes, de ligging op een heuvel en de Sacré-Coeur, vanwaar je een mooi uitzicht over Parijs hebt, blijft het een populaire wijk van Parijs. Rond de Sacré-Coeur en op de place du Tertre kan het razend druk zijn. Tip: loop ook eens door de schilderachtige straatjes erachter, zoals de rue Cortot, de rue de l'Abreuvoir en de rue Saint-Vincent, die vaak rustiger zijn.

#### Sacré-Coeur

##### 35 rue du Chevalier de la Barre

- Basiliek op de heuvel van Montmartre, gebouwd tussen 1876 en 1919 in romaans-byzantijnse stijl, met spits toelopende koepels en een klokkentoren. Op deze heuvel werd Saint-Denis volgens de legende onthoofd. De Sacré-Coeur werd gebouwd als boetedoening voor de excessen van de Commune in 1871.
- Er is een speciaal soort steen gebruikt dat met de jaren witter wordt. Vandaar dat de kerk soms een suikertaart wordt genoemd. Boven de ingang staan standbeelden van Jeanne d'Arc en Louis IX de Heilige. Binnen in de koepel zijn gouden mozaïeken van het Heilig Hart van Christus. De crypte bevat een relikwie dat volgens sommigen het

heilig hart van Christus is. De klok in de klokkentoren (la Savoyarde geheten) weegt 19 ton en is een van de grootste klokken van Frankrijk.

- De grote koepel kun je beklimmen (ca. 300 treden) en in de Crypte is een audiovisuele presentatie te zien over de kerk en zijn geschiedenis. Vanaf de square Willette aan de voorkant van de kerk zie je een prachtig panorama van Parijs.

## Place du Tertre

- Op dit plein zijn schilders, portrettekenaars en silhouetknippers actief. De sfeer doet vaag denken aan de tijd dat veel beroemde en minder beroemde schilders hier in de buurt woonden. Nu is het plein een echte toeristentrekker. Je kunt je portret laten tekenen of knippen, een schilderij kopen of kijken hoe een schilder aan het werk is. Rond het plein zijn verschillende cafés en restaurants. Het oude stadhuisje van Montmartre uit 1790 staat hier nog, evenals restaurant A la Mère Catherine dat al 220 oud is.

## Aquaboulevard

### 4-6 rue Louis Armand

- Neem vanaf de place du Tertre/hoek rue Norvins de Montmartrobus naar metrostation Pigalle. Neem daar metro 12, richting Mairie d'Issy, en stap uit op metrostation Concorde. Stap daar over op metro 8, richting Balard, en stap bij het eindstation Balard uit. Steek de boulevard Victor over en ga de avenue de la Porte de Sèvres in en de Périphérique onderdoor. Bij de rotonde ga je linksaf de rue Louis Armand in.
- Het waterpark Aquaboulevard ligt net buiten de Périphérique, bij de Porte de Sèvres. Er zijn vier glijbanen binnen en buiten, 2 golfslagbaden (1 binnen, 1 buiten), bubbelbaden en watervallen. Let op: jongens mogen geen bermuda's aan, alleen een strakke zwembroek. Toegang vanaf 3 jaar. Meer info: [www.aquaboulevard.fr](http://www.aquaboulevard.fr).